

**Wefo – Limburg**  
**Wedvlucht Melun (Sluitvlucht) dd. 18 sept. 2021.**  
**Deelname 643 duiven. Los 09.30 uur. 1<sup>e</sup> duif 13.45.24 uur. Snelh. 1301.133 m/pm.**

**Die het laatst lacht, lacht het best!**  
**Herman Smulders te Ulestraten wint de sluitvlucht.**  
**Goud bij de Wefo- Goud en Brons bij Beek-Bug en Provinciaal zilver.**

Op deze vlucht van Melun kregen het de duiven, wat het vliegen betreft, niet helemaal voor niks. Ten eerste hadden ze ruim 300 kilometer voor de neus en ten tweede hadden ze de wind niet helemaal onder de staart. Ze hebben kracht moeten zetten. Het zonnetje scheen lekker en daardoor was de temperatuur zeer aangenaam. Hoewel het goed voelbaar is dat de herfst voor de deur staat. Maar dat nam niet weg dat de sluitvlucht van het seizoen 2021 een mooie vlucht is geweest. Om 9 uur gaf de afdeling het bericht dat het ter plaatse in Melun mooi weer was en dat ze tot lossen zouden overgaan als de lichte nevel was opgetrokken. En dat zou heel spoedig zijn was de toevoeging aan het bericht. Dus een half uurtje later, om 09.30 uur, toen aan het thuisfront de zon ook van achter de wolken vandaan was gekomen kregen de 2310 duiven van 122 liefhebbers te Melun groen licht. En het ging gesmeerd. In volle rush stoven de duiven de manden uit en hadden spoedig hun hoogte gevonden en de richting naar het noorden te pakken. Niet allemaal, toch het grootste gedeelte wel. De duiven die geen goed vertrek hadden dat waren de duiven die hun pluimenkleed aan het vernieuwen waren. De zogenaamde kale. En voor die was het lastig genoeg om te volgen. Maar ook de duiven met een vol verenpak hadden geen makkie. Hoewel ze met een gemiddelde snelheid van 1250 meter per minuut toch met een aardig tempo naar huis kwamen. Menige vlucht hebben we gehad dat ze als straaljagers naar huis stormden. Maar deze keer was het gematigd. De winnende duif die haalde 78 kilometer in het uur en dat is toch een behoorlijke snelheid. En dat was de jonge blauwe doffer met ring **1187322 van Herman Smulders** uit Ulestraten. Een duif maakt vijf vleugelslagen per seconde of 300 vleugelslagen per minuut. Bij 78 km per uur is dat 23.400 vleugelslagen per uur. Dit enorme aantal is nodig om de 500 gram die een duif weegt, met een snelheid van 78 km door het luchtruim te bewegen. Maar daar is wel een goede conditie van de duif voor nodig. En dat had de jonge doffer van Smulders. Maar ook zijn totale ploeg die hij in de strijd had die waren tiptop. Met de “vlam in de pijp” kwamen die naar huis terug. Niet alleen de Wefo hakte Herman in de pan maar ook de hele kluit bij Beek-BUG. En het scheelde maar 'n haartje of hij had ook heel Limburg plat liggen. Nu werd dat **zilver** en wat uiteraard zijn successen nog glansrijker maakt. Er zijn in de duivensport van die liefhebbers die al vele jaren lang een vooraanstaande rol hebben weten te spelen en daarmee wijd en zijd naam en faam hebben gemaakt. Dat is niet te koop en moeilijk aan te leren. Men heeft het of men heeft het niet. En iemand die het zeker heeft dat is de winnaar van deze Melun. Al vele jaren viert Herman grote triomfen met zijn duiven. Hij heeft jaren gehad dat het wat minder was maar algemeen beschouwd was hij er toch altijd goed bij. En dat met duiven van rang en stand. Want bij Herman vliegt geen rommel. Neem nu de jonge doffer die deze Melun wint. Hij komt rechtstreeks van het soort van de veelvoudige kampioen bij de afdeling vijf met name **John Rimmelzwaan in Alphen a/d Rijn**. De grootmeester die moet knokken tegen o.a. Marijke Vink, G & S Verkerk, W.A. de Bruijn en nog meer van die knapen. Al vanaf de jaren 1970 speelt die gast zich daar in de kijker. En de laatste jaren ook met duiven van Herman Smulders. Ooit kocht zich de bewuste John Rimmelzwaan op een bonnenverkoop een schenking van 'n koppel jonge duiven van Smulders. En daaruit is een vriendschapsband ontstaan die het gevolg had dat onderling duiven werden geruild. En die duiven hebben, zowel bij John Rimmelzwaan als bij Herman Smulders, het hok degelijk versterkt. Wel, het oordeel is dat Herman Smulders en zowel John Rimmelzwaan uitblinken.

Toen Herman zaterdag rond half twee naar buiten ging om de duiven van Melun op te wachten had hij er nog geen idee van dat hij als eerste zou worden afgevlagd. Hoewel zijn ploeg van 22 duiven er piekfijn op stonden hadden ze niet direct een positie om alles uit hun kast te vliegen. De jonge duiven zitten bij hem los en vrij op het hok en worden niet gescheiden gespeeld. Ze doen maar, zegt Herman. Heel bedaard gaat hij verder met te zeggen, “ Wat goed is dat komt ook zonder veel poespas op tijd naar huis”. Dat heeft hem de winnende jonge blauwe doffer “322” duidelijk gemaakt. Van de 6 vluchten met de late jonge miste hij slechts één keer maar de anderen keren won hij tegen gemiddeld 1500 duiven bij Beek-Bug **212-20-29-122-1**.

Deze score werd ook, maar dan in een andere rangschikking, bij het sterke spel van de Wefo behaald. De laatste vlucht van het seizoen legden geen windeieren bij Smulders. Met 22 duiven mee won hij bij de *natour* van de Wefo 13 prijzen met te beginnen als **1-11-18-26-36-43-47**. Bij het **SS-Beek-Bug** werden dat met 13 stuks bij de *late*: **1-3-5-10-13-33-57-64-88**. En bij de **Afdeling Limburg** ging hij met 22 duiven zelf 15 keer winnend over de streep en beginnende met **2-48-67-99-139** enzovoorts. Voor die prestatie mogen best de handen op mekaar. Herman kan geen wonderen verrichten maar zijn duiven die vliegen wonderlijke uitslagen bijeen. Het is bijna onmogelijk dat er iemand op een normale manier zo zijn concurrenten kan overklassen. Maar het onmogelijke gebeurde in Ulestraten. En als er nog liefhebbers bij zijn die nu nog niet weten dat Herman Smulders klasse duiven bezit, dan weten die het nu als ze dit lezen. Mogen de omstandigheden er zich toe lenen dat de kampioenen dag op zaterdag 12 maart 2022 kan door gaan dan zal Herman trots op het Wefo-podium komen. Nu wordt hij alvast hartelijk gefeliciteerd met zijn overwinning. **Proficiat !!!!!**

Het eervolle **Zilver** bij de Wefo dat wint **Bert Martens & Zoon** uit Elsloo en die op deze vlucht ook weer eens duchtig van leer trekken. Ze kregen ze aan een touwtje thuis waarvan er 17 stuks in de uitslag zijn te zien en zelfs 6 stuks met **2-12-24-25-46** bij de top-vijftig. Dat zijn echte prikkers! Het **Brons** dat gaat naar Ransdaal en wel naar de **Gebroeders Simons & Zonen**. Onlangs op de vlucht Orleans legden die bij de Wefo ook al beslag op de overwinning en nu waren ze er ook weer kort bij. De smaak van het winnen was nu ook weer aanwezig. Met 'n heel elftal plus en 'n reserve staan ze op het papier waarvan de nummers **3-8-28-52-53-58-80** op het eerste blad groots opvallen. Sorry als ik in herhaling val met **Huub Hermans** te noemen.

Het is en het blijft een feit dat deze liefhebber altijd een klant is voor de eindzege. Altijd en immer doet die mee om de grote buit en slechts zelden is het dat hij naast het potje pist. Op deze Melun ziet men Huub in het snuitje van de uitslag staan met **4-9-17-20-22-27-38-41-44-49** en daarbij nog 7 mooie prijzen waar menige mee uit hun bol zouden gaan. En de **Gebroeders Rings** in Meerssen hadden ook weer handen vol werk. Hoewel hun uitslag met 136 duiven niet is geweest wat we van hun gewend zijn. Ze vangen daarmee 33 prijzen en dat is net niet genoeg om quitte te spelen. Hoewel ze met de score van **5-33-34-35-37-40-42-50-65-70** toch tien knallers hebben die het nodige bekijks krijgen. De 6<sup>e</sup> prijswinnaar woont in Koningsbosch en dat is **Arno van Lumig**. Ook alweer eentje die je niks op de mouw krijgt gespeld. Zijn uitslag van **6-15-48-96** zijn er mooi 4 op 'n rij maar te weinig met 28 duiven. Dat had Arno stellig anders gewild, maar wat het is, dat is het. De **Familie Jacobs** in Beek doen mee 29 prijzen en waarvan de prijzen als **7-13-14-31** de uitschieters zijn. Dat de schutters uit Buchten, te weten de **Gebroeders Cox**, mee deden voor de overwinning dat wekt geen verbazing op. Dat ze goed kunnen mikken lieten ze blijken op Sens van 29 Mei toen ze heel Limburg neer knalden. Met hun score van **10 en 101** met 7 laatjes hebben ze ene vroege en ene late ! Dat is toch leuk? Zo, dat waren dus de toppers. Aan deze laatste vlucht deden bij de wefo 21 liefhebbers mee en daarvan hadden er 18 succes. Met 643 duiven in het concours waren 161 prijzen te winnen en die werden binnen 'n half uur ingepikt. Om 14.13 uur was Melun verleden tijd en het seizoen van 2021 afgelopen. Een seizoen dat zwaar is geweest

waarbij vele goede duiven het bijltje er bij neer hebben gelegd. Jammer genoeg! De prijswinnaars zijn:

<b>Naam</b>	<b>NO.</b>
H.J. SMULDERS	1 11 18 26 36 43 47 59 68 78 126 133 147
B. MARTENS EN ZN. 120 128 144 160 161	2 12 24 25 45 46 95 108 109 112 114 118
GEBR. SIMONS & ZOON	3 8 28 52 53 58 80 81 116 129 151 158
H. HERMANS 107 146 152	4 9 17 20 22 27 38 41 44 49 63 74 86 105
GEBR. RINGS 90 93 97 98 104 106 115 117 127 130 131 137 148 149 153 154 155	5 33 34 35 37 40 42 50 65 70 71 72 79 88
ARNO VAN LUMIG	6 15 48 96
FAM. JACOBS 100 102 111 113 119 121 122 123 124 132 139 140 141 150 157	7 13 14 31 60 62 73 75 76 82 83 87 89 92
GEBR. COX	10 101
FRITS PAULSSEN	16 32 39 61 103 135
ROB HOUBEN	19 67 85 136 138 143
NIJSSEN-WULMS	21 23 51 64 91 159
H.G.J KUSTERS	29 142
JOHN VAN HEEL	30 84 134
K.EN R. LOMANS	54 99 110
COMB LAMERS-HERMANS	55 56 57 66 77 94
G. VAN DAAL	69 145
COMB. GEBR. HENSEN	125
P.H. SCHEPERS	156.

**Pie Schepers.**