

Avondklok

Dat ook nog! Alsof we nog niet genoeg hebben. Dat **Rutte** met zijn club is opgestapt kan er ook nog bij. Waarom ook niet? En nu worden de mensen misschien ook nog verboden om avonds na 'n bepaald uur buiten de deur te gaan. De **avondklok** zal het gaan zeggen. Ik zelf heb al 3 weken geen stap meer op straat gezet. Tot op de stoep en verder ook niet. En dat ook nog noodgedwongen omdat ik daar de afvalcontainer met het huisvuil moest zetten. Het zijn dramatische tijden voor ons nu de lockdown met nog eens drie weken is verlengd. En blijft het daarbij? Nu ook nog dat Britse variant van het coronavirus ons land in komt, dat nog veel besmettelijker is, gaat men toch denken dat alles naar de knoppen gaat. Mijn buurt lijkt wel een spookwijk. Zo af en toe zie ik iemand langs gaan met de hond aan de lijn. Verder niks en nog eens niks. Het is een troosteloze bedoening. Even hebben we kunnen ruiken aan een versoepeling van de situatie. Toen kregen we hoop en werden we weer wat optimistischer gestemd, maar met de strenge lockdown die we nu kregen is de onzekerheid weer terug. En iemand die geen mondkapje draagt die is hartstikke lazarus of stoned. Die heeft geen notie hoe ernstig de situatie is. Onlangs weigerde een Nederlander in het vliegtuig een mondkapje op doen. Hoe de stewardess hem er ook toe wilde bewegen om een mondkapje voor te doen, het mocht niet baten. Die eigenwijze kloot vertikte het. En wat had dit tot gevolg? Hoog in de lucht boven Munchen maakte de gezagvoerder rechtsomkeer naar het vliegveld waar 4 agenten de Nederlandse passagier uit het vliegtuig haalden. Zo serieus wordt het dragen van een mondkapje genomen. Met angst en beven wordt zich afgevraagd hoe het verder moet. Het is nog maar de vraag of 2021 een beter jaar voor de duivensport wordt als verleden jaar. Waar achter de wedvluchten van het komende seizoen nog vraagtekens staan is het kweken van jonge duiven gelukkig niet stil komen te staan. Op vele hokken wemelt het al van gespeende jonge duiven en dat houdt de sport levendig. Normaal gesproken heeft de coronapandemie het leven van de duivenliefhebbers gelukkig nog niet helemaal op z'n kop gezet. We hebben echter nog niet het idee wat ons te wachten staat. Nu, bijna een jaar later rond het corona gedoe snakken we naar vrijheid, gezelligheid samen melken, en de wedvluchten. Het "**corona mag de pokken krijgen**" als U begrijpt wat ik bedoel. En zo snel mogelijk!

Pie.