



***Huub Joosten - Grathem
Een vakman “pur sang” !***

Door vele seizoenen heen heeft hij op de grote fond al zoveel eerste prijzen gespeeld en kampioenschappen gewonnen dat die tot de verbeelding zijn gaan spreken. Op zijn erelijst staat zelfs de titel van ***Nationaal Marathon kampioen***. Dat hij bij het spel van de Wefo een absolute topper van groot formaat is dat is zo duidelijk als het maar kan. Het mooiste bewijs daarvan is zijn overvolle prijzenkast. De man waar we het hier over hebben is **Huub Joosten** uit Grathem. Hij is een regelmatige winnaar bij de Wefo en al zeker een vaste prijzenplukker. Het afgelopen seizoen 2018 pakte hij weer ***goud*** op de vlucht Bordeaux van 22 juni. En niet tegen een klein aantal duiven maar liefst met 1550 duiven in het concours die door 143 deelnemers werden ingeschreven. En het scheelde maar een duivenveertje of Huub was ook de provinciale winnaar geworden. Maar dat werd nu de eervolle ***zilveren*** plaats. Als we zouden terug gaan naar de jaren die **Huub Joosten** een combinatie vormde met zijn maat **Lambert Laliu** dan zou men versteld staan van de successen die ze in die jaren behaalden. In de seizoenen tussen 1997 tot 2004 waren deze de schrik van Limburg. Ze waren de sterken onder de sterkste spelers van de provincie. Het is dan ook geen geheim dat in de successen die Huub Joosten nu als solo speler behaalt daar ook zijn vriend Lambert Laliu een aandeel in heeft. Omdat ze samen de gekweekte jonge duiven delen. De kwaliteit op het hok van Huub is natuurlijk op peil gebleven toen hij in Grathem van start ging. En als men over kwaliteit spreekt dan moet gedacht worden aan duiven van Jan Theelen, Alb. Simons, Gebr. Derickx, Bert Meulen, P.Stammen, Gebr. Saya, W. Schaefer en Thei Hendriks. Dat zijn namen waar men van gaat duizelen als men ze hoort. Liefhebbers die duiven hadden, en nog bezitten ,waarmee de Pyreneeënvluichten bedwongen werden en waarmee zelf de koninginnenvlucht Barcelona gewonnen werd. Dus als men weet dat dit soort duiven op de hokken van Huub in Grathem huizen dan verklaard dat al heel veel over zijn behaalde successen. Het zijn kleppers die fabelachtig zijn als het echt op de fond aan komt. Met liefst **25 top 100** noteringen nationaal waaronder een **1^e nationaal St.Vincent, in 2011**, daar mag heus wel van opgekeken worden. Doordat ik al vele seizoenen achtereen wekelijks de wedvluchtverslagen voor de Wefo maak leef ik constant mee met de sport van de liefhebbers. Zodoende dat ik wel het een

en ander over veel liefhebbers met hun successen afweet. Het is altijd mooi als men een paar seizoenen kei hard speelt en een eerste Nationaal maakt. Dat staaltje van kunnen hebben reeds veel liefhebbers gepresteerd. Maar het zijn een paar andere mouwen als dit over vele jaren gaat. Dan rest slechts één conclusie : Men heeft met een vakman te maken. Dat is een liefhebber die kennis van zaken heeft en duiven met ballen. En zo iemand is beslist Huub Joosten te Grathem. Ik zie hem al glimlachen als hij dit leest maar ik weet goed dat achter die glimlach heel veel schuil gaat. De man weet wat hij wil, gaat zijn eigen weg en bewijst zijn kunnen met het enige wat telt in de duivensport: Uitslagen van formaat! De keren dat hij staande ovaties kreeg als hij op het erepodium stond die zijn legio. Ik permiteer me te zegge dat Huub een “witte merel “ onder de Nederlandse fond spelers is en dan komen die woorden in volle ernst uit mijn mond. Dus geen gelul in de ruimte! Het is de waarheid en niks anders dan de waarheid ! Dat weet trouwens het merendeel van de liefhebbers die op de lange afstand vliegen. Ik bezit geen glazen bol waarin ik in de toekomst kan kijken en waarin ik kan zien wat het duivenseizoen van 2019 voor Huub Joosten weer in petto heeft. Ik zelf, en wellicht nog menige andere liefhebbers, zijn daar nieuwsgierig naar. En de man in kwestie, Huub Joosten in eigen persoon, die is niet nieuwsgierig en ook niet bang dat hij zal falen. Hij gelooft en vertrouwd, en zijn duiven doen wat zijn gevoel zegt. Zo simpel is het!

Pie.